

Langzaam ben je van ons weggeleden,  
elke dag een beetje meer.  
Telkens werd je weer iets ontnomen,  
dat deed jou en ons zeer.  
Het is een gemis, een stille pijn,  
dat je nooit meer bij ons zult zijn.

Mevrouw

*José Tuteleers*

weduwe van de heer

Silvain Heusdens † 2006

Lid van Samana Miskom

Zij werd geboren te Kersbeek-Miskom op 31 juli 1929  
en is er thuis zachtjes van ons heengegaan  
op 2 oktober 2023.

**Maandag 9 oktober 2023 van 18.30 tot 19 uur**

kan u José groeten bij Hansen Uitvaartzorg,  
Dorpsstraat 76, 3450 Geetbets.

De afscheidsplechtigheid in aula 'de Gete',  
gevolgd door de crematie en begraving van de urne  
op de begraafplaats te Miskom, heeft plaats in intieme kring.

José leeft verder in de harten van:

Christian HEUSDENS

haar zoon.

Delen mee in dit verdriet:  
haar broer Aimé,  
al haar nichten en neven.

De families

TUTELEERS-VEULEMANS en HEUSDENS-VANDEREYT.

Met dank voor de goede zorgen en genegenheid van:  
haar huisarts Dr. Yolanda Pil,  
haar thuisverpleging Jelle, Larissa, Eline en Jelleke,  
haar kinesist Freddy  
en haar podoloog Vera.

Rouwadres:

Familie José Tuteleers  
p/a Dorpsstraat 76, 3450 Geetbets