

Weggaan maar toch blijven bestaan  
Genietend van de kleine dingen  
Eenvoud koesterend

Mevrouw

# Gusta Ribus

weduwe van de heer

Marcel Roosen † 2019



*Lid van het H. Paterke van Hasselt  
Lid van de Sint-Lambertusgilde Laren*

Geboren te Paal op 11 mei 1930  
en zachtjes van ons heengegaan in het Sint-Franciscusziekenhuis  
te Heusden-Zolder op 9 oktober 2021.

De afscheidsplechtigheid in aula 'de Heyde',  
gevolgd door de crematie en de begraving van de urne  
op de begraafplaats te Lummen, heeft plaats in intieme kring.

Voor een laatste groet aan Gusta bent u welkom  
**in aula 'de Heyde', Linkhoutsestraat 3, 3545 Zelem-Halen,**  
op **donderdag 14 oktober 2021 van 18.30 tot 19 uur.**

Er is parkeergelegenheid achter aula 'de Heyde'  
(Linkhoutsestraat 3) of aan het bedrijventerrein (Meldertsestraat 8).

Zij leeft verder in de harten van:

Benny en Kristien ROOSEN-EVERS

*haar zoon en schoondochter,*

Kobe en Carlot  
Katoo

*haar kleinkinderen.*

Delen in dit verdriet:

haar schoonzussen, schoonbroers, nichten en neven.

De families

RIBUS-BOGAERTS en ROOSEN-SCHOOF.S.

Warme dank aan

haar huisarts Dr. Di Pietrantonio  
en haar thuisverpleegsters Martine, Jennifer en Tanja.

Rouwadres:

Familie Gusta Ribus  
p/a Stationsstraat 89, 3545 Zelem-Halen



Zelem-Halen 013 44 43 43 | Geetbets 011 58 73 46 | Nieuwerkerken 011 68 67 18  
Online condoleren: [www.hansen-uitvaartzorg.be](http://www.hansen-uitvaartzorg.be)