

Als je ouder wordt
en niet meer weet waar je bent.
Als je mensen ziet
maar ze niet echt meer herkent.
Als je toch blijft strijden
om bij ons te leven.
Dan hopen wij
dat je nu de rust is gegeven.

De heer

Rik Luyten

echtgenoot van mevrouw

Marie-Jeanne Ariën

Gewezen Rijkswachter
Vereerd met verschillende eretekens

Geboren te Hasselt op 17 april 1940
en zachtjes van ons heengegaan in het WZC
OLV Ster der Zee te Scherpenheuvel op 10 augustus 2023.

Woensdag 16 augustus 2023 van 18.30 tot 19 uur
kan u Rik groeten in aula 'de Heyde',
Linkhoutsestraat 3 te Zelem-Halen.

De aulaplechtigheid zal plaatsvinden in intieme kring.
Aansluitend volgt de crematie en asverstrooiing
op de begraafplaats van Deurne-Diest in intieme kring.

Er is parkeergelegenheid achter aula 'de Heyde'
(Linkhoutsestraat 3) of aan het bedrijventerrein (Meldertsestraat 8).



Hij leeft verder in de harten van

Marie-Jeanne ARIËN

zijn echtgenote,

† Ria LUYTEN
Michel en Anny LUYTEN-MAES
Tom en Anne
Kim
Liesbeth; Jonah

Roger en Nadia ARIËN-STUBBE
Kevin en Evelyn; Estée-Louise

zijn broer, schoonbroer, schoonzussen
neven en nichten.

De families
LUYTEN-LEKENS en ARIËN-DILLEN.

Warme dank aan
zijn vroegere thuisverpleging,
zijn vroegere huisarts Dr. Deferm,
het dagcentrum De Teerlings Diest,
dokter Ruben Cools,
directie en personeel van WZC OLV Ster der Zee.

Rouwadres:
Familie Rik Luyten
p/a Stationsstraat 89, 3545 Zelem-Halen