



In liefde laten gaan...

Margriet Boets

weduwe van

Jules Swerts † 2003

Lid van Samana te Thiewinkel

Lid van het Broederschap van H. Pater Valentinus te Hasselt

Zij werd geboren te Lummen op 5 maart 1927
en is liefdevol omringd, zachtjes van ons heengegaan
te Deurne-Diest op 16 januari 2022.

we zullen je missen

elke dag

in kleine en eenvoudige dingen

maar in ons hart

zal je met ons

samen blijven.

Margriet Boets
1927 - 2022

Margriet leeft verder in de harten van:

Karel en Marina PEETERS-SWERTS

Robby PEETERS

Matthias

Emma

Ronald PEETERS en An COCHET

Julie

Thomas

Louise

Marcel en Marleen SUFFELEERS-SWERTS

Raf SWERTS † 1992

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Delen mee in dit verdriet:

haar schoonbroer, nichten en neven.

De families BOETS-THEUNIS en SWERTS-KNUYZEN.

Geheel gevolgd gevend aan de wens van Margriet heeft het afscheid, gevolgd door de crematie en begraaving van de urne op de begraafplaats te Thiewinkel plaats in besloten kring.

Met dank voor de goede zorgen en genegenheid van: haar huisartsen dokter Blommen en dokter Wouters, haar thuisverpleegsters Sonja, Jessica en Katia en het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis.

Rouwadres:

Familie Margriet Boets

p/a Hansen Uitvaartzorg

Stationsstraat 89 - 3545 Zelem-Halen



Zelem-Halen 013 44 43 43 | Geetbets 011 58 73 46 | Nieuwerkerken 011 68 67 18
Online condoleren: www.hansen-uitvaartzorg.be

Voor elk klein gebaar waardoor je het leven van Margriet gelukkiger maakte, voor je steun en medeleven, nu na haar heengaan, dankt de familie je van harte.

